



40 jaar Dispuut Pleyte (1975-2015)

Onder redactie van:
Nicky van de Beek, Lonneke Delpout en Maarten Kersten

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
De scorpioenbezweerder	6
<i>Lara Weiss</i>	
Terug naar het Leidse toverboekje (RMO AMS 9)	12
<i>Jacques van der Vliet</i>	
Een Egyptisch uilskuiken in het NINO	22
<i>Esther J. Holwerda</i>	
Pompeii als schatkamer van de Oude Geschiedenis	34
<i>Kim Beerden, Liesbeth Claes en Frits Naerebout</i>	
De Piramide van Amheida	45
<i>Olaf Kaper</i>	
Brood en bier voor Hetepherachet	54
<i>Nicky van de Beek</i>	
De soldaat, de kopersmid en de bootmeneer	64
<i>Koen Donker van Heel</i>	
Muziek in spijkerschrift	71
<i>Theo Krispijn</i>	

Copyright © Dispuut Pleyte 2015

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur(s).

Vormgeving door Maat Webdesign & Editing (maatwebdesign.com)

Gedrukt door Jaarboeken.nl



De Pleyte Jubileumcommissie (v.l.n.r.):

*Nicky van de Beek, Johan Oosting, Fania Kruijf,
Maarten Kersten, Lonneke Delpout en Barend Bode.*

Voorwoord

Beste Pleyte-leden, Pleyters, Pleyteressen en Pleytenaren,

Op 6 juni 1975 werd door Louis Zonhoven en Sven Vleeming het 'Egyptologisch Dispuut Pleyte' opgericht. Veertig jaar later bestaat het Dispuut nog steeds, maar is nu tevens de studievereniging van de gehele opleiding Oude Culturen van de Mediterrane Wereld geworden. In de afgelopen 40 jaar heeft Pleyte zich ontwikkeld van een gezellig, informeel dispuut waar men eens in de zoveel tijd bij elkaar kwam om over de oudheid te keuvelen, naar een heuse studievereniging met Algemene Ledenvergaderingen, commissies en maandelijkse activiteiten. Ondanks de veranderde structuur is het belangrijkste terugkerende thema in al die veertig jaar niet veranderd: gezelligheid.

Wegens dit veertigjarig bestaan is er in het najaar van 2014 een jubileumcommissie opgericht, met als doel een Pleyte-reünie te organiseren. Deze is op 6 juni 2015 gehouden en was een groot succes. Veel van u waren daarbij en het staat wellicht nog fris in het geheugen. De reünie was een dag vol lezingen met variërende onderwerpen die de gehele oudheid bestreken. Er werd gezellig bijgekleet tijdens de lunch onder het genot van heerlijke bagels en aansluitend hebben we met het hele gezelschap nog een borrel gedronken; een traditie die op een goede Pleyte-activiteit beslist niet mag ontbreken! Als dank voor het oprichten van het Dispuut in 1975, heeft de commissie een fles heuse Pleyte-wijn uitgereikt aan Louis Zonhoven, die tot onze grote vreugde ook aanwezig was op deze grote dag.

Tijdens de reünie werd tevens het 40 jaar Pleyte-boek aangekondigd. Voor u ziet u deel 1 daarvan, het populair-wetenschappelijke, gedrukte gedeelte. Het tweede deel zal te zijner tijd online verschijnen, als PDF te downloaden van de Pleyte-website. Deel 2 zal meer ingaan op de geschiedenis van het dispuut en diens naamgever.

Dit boek presenteert een verzameling artikelen uit de disciplines van Oude Culturen van de Mediterrane wereld. Stuk voor stuk zijn het interessante artikelen, waarvoor ik de auteurs hartelijk wil bedanken. Ik kijk met een tevreden gevoel terug op het jubileumjaar. Tot slot hoop ik u over tien jaar, bij het gouden jubileum van Dispuut Pleyte, natuurlijk weer te zien!

Met gouden groet, namens de jubileumcommissie,

Lonneke Delpout (voorzitter)